



GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.

Tulpenstraat 6, 8820 Torhout
www.heemkundetorhout.be
RPR Gent, afdeling Oostende
0468.969.066

Met steun van:



Frans en toch Vlaams



Wido Bourel kent als geen ander dat stukje Frankrijk dat eeuwenlang deel uitmaakte van onze zelfde politieke eenheid, namelijk het graafschap Vlaanderen.

Terecht kunnen we hem een "ervaringsdeskundige" noemen want hij werd geboren in Hazebroek en groeide op in Kaaster/Caestre.

Aanvankelijk kende en leerde Wido alleen maar Frans, maar door zelfstudie kreeg hij ook het Nederlands onder de knie. Ook in de geschiedenis van "zijn" Frans-Vlaanderen verdiepte hij zich. Hij trok zelfs naar Groningen, vestigde zich in 1975 vervolgens in Antwerpen om uiteindelijk in Grobbendonk terecht te komen.

Vanuit zijn eigen beleving "uit de eerste hand" komt Wido Bourel vertellen over de onmogelijkheid om de eigen taal te kunnen leren, de censuur op de eigen cultuur en geschiedenis ook. Niet toevallig is hij op vandaag o.a. ondervoorzitter van de Andries Stevenkring in Kassel. Wido Bourel heeft al verschillende publicaties op zijn actief. Zijn meest recente boek "Frans en toch Vlaams" is al aan z'n vierde herdruk toe.

Kom dus luisteren naar zijn authentiek verhaal van Frans-Vlaanderen.

Waar: Cultureel Centrum de Brouckere, Congreszaal, Aartrijkestraat 6 Torhout

Wanneer: dinsdag 11 maart 2025 om 20 uur.

Prijs: Leden gratis; niet-leden betalen €5,00 (Ieder gezinslid, wordt beschouwd als lid)

Tot binnenkort

Komende activiteiten:

27 april: Erfgoeddag

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be