



**GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.**

Tulpenstraat 6, 8820 Torhout
www.heemkundetorhout.be
RPR Gent, afdeling Oostende
0468.969.066

Met steun van:



Voorstelling Het Houtland jaarboek 2024

In december koop je in het begin van de maand geschenken. Als volwassene krijg je doorgaans in het begin van die maand niet meteen de meeste geschenken. En dan is het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland-Torhout een aangename uitzondering. Wie zijn lidgeld voor 2024 betaalde, ontvangt het jaarboek van 2024. Je kan jezelf al verzekeren van het jaarboek van 2025. Bij ontvangst van het jaarboek 2024 vind je daartoe de nodige informatie.

Het nieuwe jaarboek heeft een rij interessante artikels. Tijdens de voorstelling van het jaarboek krijgen de auteurs de mogelijkheid om iets te doen in verband met hun artikel. Dat kan een interessante anekdote zijn die het jaarboek niet haalde, een kort filmpje, een verhaal over de zoektocht naar informatie, of nog iets anders. Hier alvast een heel korte samenvatting van wat het jaarboek zelf bevat:

- Hendrik Vandeginste vertelt het verhaal van de 18^{de} eeuwse huidenvetterij Vanden Berghe uit de Zuidstraat.
- Marc Decorte geeft toelichting bij drie mensen met Torhoutse roots die tijdens de Eerste Wereldoorlog in een Franse weide een laatste rustplaats vonden.
- De Esperantobeweging in Torhout in het midden van de 20^{ste} eeuw is het onderwerp van een beschrijving door Hendrik Vandeginste.
- Paul Deman neemt ons in zijn artikel mee naar het verhaal achter de recent gerestaureerde brandglasramen in de Torhoutse Sint-Pietersbandenkerk.
- Het artikel van Frans Vanclooster vertelt het leven van de pater Pollentier, geboren in Torhout. Zijn leven speelde zich vele jaren af in Pakistan. Daar ontstond een band met de hoogste politici van het land, onder meer de huidige president.
- Jan Dedeyne vulde samen met de werkgroep 'Kapellen' het overzicht van Torhoutse kapelletjes van vorig jaar aan.
- Dezelfde auteur plaatst de Boterberghoekkapel in de kijker. Een kapel die verdween, maar in 2014 terug ingewijd werd.
- Afsluitend staat een activiteitenverslag van 1 september 2023 t.e.m. 31 augustus 2024.

Naast het jaarboek geven we een zicht op de activiteiten van de kring van het voorbije en komende jaar. Met een eindejaarsdrink nemen we afscheid van het jaar, maar niet van elkaar. We hopen dat je de voorstelling kan bijwonen. Net zoals we dat hopen voor meerdere activiteiten in 2025. Tot dan!

Wanneer: donderdag **5 december 2023, 20.00u** Vanaf 19.30u zijn we aanwezig.

Waar: CC de Brouckere, **Club de B**, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout

Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout

Komende activiteiten:

- 20 januari: voordracht Versailles stinkt!
- 11 maart: voordracht Frans en toch Vlaams

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be