



Torhout in de middeleeuwen

Het verhaal van de stad Torhout voor 1600 is moeilijk te achterhalen. De bronnen ontbreken vaak om een volledig beeld te hebben.

En toch is er meer dan één reden om aan te nemen dat de stad een uitzonderlijk interessante plaats is om te onderzoeken. Een klooster waar Rembert thuis was, een jaarmarkt die wordt beschouwd als het centrum van handel, een Vlaamse graaf die er verbleef, enzovoort.

In deze lezing poogt Hendrik Vandeginste een overzicht te geven van wat vandaag gekend is.



Wanneer: dinsdag 18 mei 2021, 20.00u Vanaf 19.30u zijn we aanwezig.
Waar: online, bij je thuis of ergens anders
Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout

Deelnemen gebeurt via je computer of mobiele app. Inschrijven is verplicht via het e-mailadres ghkhoutland@gmail.com
Wie niet anders kan, kan secretaris Gilberte telefonisch verwittigen: 050/21 18 89

Na inschrijving sturen we je de link waarop je kan klikken om op de juiste plaats op het internet te komen. Je hoeft hiervoor niets te installeren of een account aan te maken. De kring verontschuldigt zich alvast op voorhand als blijkt dat men technische moeilijkheden ervaart. Soms lukt het blijkbaar niet, soms wel. Wie graag op voorhand eens test, kan naar het zelfde e-mailadres een mailtje sturen.

Tot binnenkort!

Ook geboeid door bijzondere bomen/struiken en hun historische betekenis? Verschillende partners willen graag onder de titel 'Houtig Erfgoed' dit levend erfgoed in kaart brengen, ook in Torhout. Ook de kring wil onderzoeken of we een bijdrage willen leveren. Wil je hier aan mee meehelpen: graag een berichtje naar hendrikvandeginste@hotmail.com Je krijgt dat vrijblijvend een uitnodiging voor een eerste vergadering.

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be