



**GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.**

Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout

Museum aan de IJzer

Naar jaarlijkse gewoonte bezoeken wij de laatste zaterdag van augustus een bijzondere site. Dit jaar, een museum met 22 verdiepingen en met een uniek panorama: het Museum aan de IJzer. Het is een Europese Vredessite met de Paxpoort, de Crypte en de IJzertoren. Het Museum aan de IJzer brengt enerzijds het beklijvende verhaal van de Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en anderzijds de Vlaamse ontvoogding. De oorlog had een diepe impact op het leven van zoveel mensen. Het museum legt hierbij de klemtoon op het vredethema en de ontwikkeling van het Vlaams nationalisme. Na de oorlog bleef ook de vraag wat te doen met het landschap. Tot vandaag kan je sporen vinden.



(LimoWreck)



(LimoWreck)

Wanneer: zaterdag 26 augustus 2017, om 14u.

Waar: Museum aan de IJzer – IJzerdijk 49 – 8600 Diksmuide

Prijs: Ingang museum 6 € pp (zijnde het groepstarief). De kring betaalt de gids.

Inschrijven is verplicht via secretaris Gilberte:
desender.decamer@scarlet.be of 050/21 18 89

Om zoveel redenen, proberen we te carpoolen. Geef daarom bij inschrijving op hoe je ter plaatse wenst te geraken.

Komende activiteiten:

7 oktober: Heemdag Vlaanderen: Klant is Koning te Sint-Niklaas

17 oktober: lezing 'West-Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk tot WO1'

30 november: lezing 'Het 19^{de} eeuwse Brugge in prent en fotografie'

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decamer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be