



GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING  
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.

Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout

Met steun van:



## Arthur Naeyaert, de schrik der Duitsers

Toen het nog volop oorlog was en België onder den hiel van den verdrukker lag, hoorden we nu en dan aan de grens een gerucht over een stoutmoedige kerel. Het volk noemde hem zelfs den Baekelandt der Duitschers.

En uit die naam reeds blijkt dat de zonderlinge gast in West-Vlaanderen wonen moest, ergens aan de kanten van 't Woud van Houthulst, zoals de ambtelijke legerberichten en onze soldaten het naar de stafkaart betitelden.

En inderdaad, Arthur Naeyaert, de schrik der Duitschers, was gevestigd in 't stedeke Torhout, De streek welke nog enige geheimzinnigheid had behouden uit de tijd, toen Baekelandt er met zijn bende roofde en moordde en zich verschool in 't dichtste van het bos, waar lemen hutten stonden en de kinderen half naakt in de dreven en op de open plekken speelden.

Maar de bijnaam was voor Naeyaert niet goed gekozen, want een moordenaar als Baekelandt, was hij niet en zoals hij 't zelf verklaarde, voerde hij geen oorlog tegen de burgers, maar slechts tegen de "Duitschers", die tegen alle rechten in ons land onder hun schrikbewind stelden.

Toen de grensversperring viel en Vlaanderen weer open lag, spoedden we ons naar de streek, om wat we gehoord hadden, nader te onderzoeken.

Iedereen in de regio kende de verhalen over Arthur Naeyaert. Ook Jozef Vackier had ze als kind horen vertellen. Na zijn loopbaan richtte hij zich voltijds op het doorgronden van het ware verhaal. Dat bleek nog spannender dan gedacht.



Dit ongelofelijke verhaal wordt gebracht door Jozef Vackier. Hij werd op 18 mei 1951 geboren in Torhout als jongste telg van acht in een traditioneel landbouwersgezin in Veldegem. Hij studeerde Technisch Ingenieur Landbouw aan de Hogeschool voor Landbouwindustrieën in Gent. Hij trouwde in 1973 met Gilberte Coudenys, een achternicht van Arthur Naeyaert.

Waar? Cultureel Centrum de Brouckere, zaal **Club de B**

Wanneer: **30 september 2015 om 20 uur.**

Prijs? **Leden gratis**; niet leden betalen €3,00 (Ieder lid van het gezin, wordt beschouwd als lid.)

Tot binnenkort

Komende activiteiten: 03.10.15 Heemdag Vlaanderen in Leuven

